

Anne Stael is eigenaar van Zin in Zaken, een bedrijf waarin ze zingeving en zakelijkheid met elkaar verbindt. Ze ziet zichzelf als een pionier in deze bedrijfstak. In haar vrije tijd is ze nog wel eens te vinden bij volkstuinvereniging De Pioniers waar ze samen met twee andere mensen een (moes)tuin heeft. Een gesprek over groei en bloei in het pioniersbestaan.

Geen groei **zonder wortels**



TEKST Ineke Ludikhuizen, Redactie AdRem,
gemeentelid in de Geertekerk in Utrecht
FOTOGRAFIE Allard Willemse

Egoïsme Wat is eigenlijk het geheim van groei en bloei in je (zakelijke) leven? Volgens Anne is dat een combinatie van optimisme en naïviteit. 'Begin gewoon en denk niet steeds: is dit wel verstandig? Dat lijkt naïef, maar als je achteraf terugkijkt, ben je verbaasd over wat je bereikt hebt. Optimisme geeft energie. Daardoor stap je makkelijker over bezwaren en hobbels heen. Niet iedereen is optimistisch van aard, maar je kunt jezelf trainen om dingen van de blije kant te zien. Vraag jezelf altijd af wat een bepaalde situatie je voor positiefs geeft naast het verlies of het ongemak dat het je misschien ook ervaart. Groei en bloei heeft ook egoïstische trekken. Soms moet je voor jezelf kiezen om te kunnen doorgroeien. Ik wil liever

een opdracht zelf binnenhalen dan dat deze naar de concurrent gaat. En ook: mijn echtscheiding is goed geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Zo met en voor jezelf bezig zijn, is niet goed, zegt een stemmetje in mijn hoofd. Het is steeds een vraag: hoezeer mag ik groeien en bloeien van mezelf?'

Wat wacht in de aarde 'Ik heb nu voldoende opdrachten op het gebied van de combinatie zingeving en zakelijkheid. Dat geeft rust in mijn zzp-bestaan. Maar het werpt ook de vraag op: hoe nu verder? Toen ik acht jaar geleden begon, profileerde ik mij nog niet zo met een eigen mening over zingeving in het dagelijks leven. Ik ben geen theoloog, dus ik stelde ►

Groei & bloei heeft egoïstische trekken, soms moet je voor jezelf kiezen om door te groeien

De kunst om dingen niet te zeggen is groter dan om wel alles te zeggen

me bescheiden op. Inmiddels vind ik dat ik me wel meer zou kunnen en moeten profileren. Theologen kunnen heel arrogant zijn en bijvoorbeeld hun eigen spiritualiteit beter vinden dan die van 'zweverige' Happinez-mensen. Ik vind dat er niet zoiets bestaat als meer of minder spiritueel zijn. Het is interessanter om te vragen hoe mensen spiritualiteit vorm geven. Dat wachten met een mening is wel belangrijk. Er wordt te vaak zomaar iets geroepen Maar zo langzamerhand loop ik lang genoeg mee in de wereld van zingeving om mijn inzichten niet langer voor me te houden.'

Wortels Is de zoektocht naar je wortels belangrijk of is al dat gegrAAF nergens goed voor? 'Ik heb van alles gedaan om wat te graven in mijn afkomst, mijn familie en mijn ouders. Wat kreeg ik mee en welke krachten en beperkingen zaten daarbij? Zo krijg je zicht op je verhaal, op dingen die ik anders makkelijk over het hoofd zie. Maar het houdt een keer op. Ik heb en ben wat ik ben. Dat geldt ook voor dingen uitpraten. Je moet ook weer kunnen stoppen. De kunst om dingen niet te zeggen is groter dan om wel alles te zeggen. Dat laatste gebeurt veel te vaak. Voortdurend maar alles roepen tegen elkaar - dat hoeft niet.'

In de tuin werken 'De volkstuin is heel letterlijk mijn achtertuin. Ik kijk er op uit. Dat tuinieren is voor mij geen losstaande hobby. Het biedt rust, gezelligheid en gedachteloos werk, zoals onkruid trekken. Op momenten dat ik dat nodig heb, om mij bijvoorbeeld voor te bereiden op een spannende opdracht, is de tuin een prima plek. Ik ga dan niet met de elektrische grasmaaier in de weer, maar rustig wroeten in de aarde. Ik ben eigenlijk





altijd bezig met mijn werk, dus rust is wel een belangrijk ding. Hardlopen en naar de kerk gaan zijn ook van die rustgevende activiteiten die ik af en toe nodig heb.'

Pionieren 'Ik ben een echte pionier. Het interessante van pionieren is dat je altijd te maken krijgt met wortels, het weten waar je vandaan komt, naast al het nieuwe. Als de waardering voor de wortels ontbreekt, kunnen mensen zich heel ongelukkig voelen. Dat is ook een van de lessen van de pioniersplekken die de protestantse kerk jaren geleden is begonnen. Het soort bedrijf dat ik heb is vrij nieuw. Over de verbinding tussen zingeving en zakelijkheid moet nagedacht worden. Dat gaat niet zomaar. Dat heb ik ook aan ABNAMro geschreven toen die bank bekend maakte de religieuze markt op te willen gaan. Voor de troepen uit lopen, dat is wat ik wil doen. Daarom kijk ik kritisch naar religieuze websites die zich niet laten vinden met zoekmachines, naar religieuze instellingen die een broodnodige app niet maken. Neem jezelf serieus, is dan mijn boodschap. Onderneem iets, ga pionieren! Denk na over je boodschap, over marketing, over wat wel en niet werkt. Pionieren is echt een onderwerp in mijn bedrijf, maar het is ook pionieren als bedrijf. Daarom is het ook zo grappig en toepasselijk dat ik lid ben van volkstuinvereniging De Pioniers.'

Oplettendheid 'Ik vind het lastig om te zeggen: daar of daar wil ik over vijf jaar staan. Het is voor mij meer een kwestie van meebewegen. Wat zijn de trends en wat kan ik daar dan naast zetten. Dat is steeds mijn vraag. Ik moet dus oplettend zijn en flexibel, niet steeds een standpunt innemen. Dat maakt het weleens lastig om je mening te geven, want voordat je het weet, pinnen anderen je er op vast. Het is als in de tuin: elk jaar weer wisselen de gewassen van standplaats. Dat is gezonder voor de grond en dus voor de groei en bloei van de planten. Een dergelijke beweeglijkheid probeer ik ook te hebben in mijn denken over mijn bedrijf.'

ADVERTENTIES



CASSEL
ADVOCATUUR



mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland

Cassel Advocatuur is gespecialiseerd in arbitrage en civiel bouwrecht.

Bij het kantoor kunt u terecht als u laat bouwen en een (dreigend) geschil met de aannemer heeft.

Cassel Advocatuur staat bedrijven, overheden, VvE's, particulieren en non-profit organisaties bij.

tel. 030 - 208 11 50

www.cassel-advocatuur.nl

frank@cassel-advocatuur.nl



Cijfers en letters

Daar weten wij wel raad mee. Wij zijn de administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen. Wij verzorgen uw financiële administratie, salarisadministratie, traktementsberekeningen en begraafplaatsenadministratie. Daarnaast stellen wij graag uw begroting en jaarrekening op. Bovendien geven wij deskundig advies over verzekeringen en bieden wij ondersteuning bij ziekte of vacatures op het kerkelijk bureau. Waar kunnen wij u mee helpen? **KKA, een hele zorg minder...**



De administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen

T (033) 467 10 12 | E info@kkgkka.nl

www.kkgkka.nl